

## Pøblen Styrer i Sundkøbings Gader!

*Af Kåre Johannessen*

Gildet havde i efterårsferien dén storladne gavmildhed at yde støtte til, at Middelaldercentret kunne hyre de muntre svende fra musikensemblet *Pøbel* til optræden i Sundkøbing – en venlighed, som centret i allerhøjeste grad skønner på, og som vi hermed takker varmt og hjerteligt for!

Pøbel er egentlig en tremandsgruppe, men var under sin gæstepoptræden i Sundkøbing reduceret til en duo. Dette lagde dog ingenlunde en dæmper på deres velklingende og meget engagerede indsats; dagene igennem nød alle – både agerende og gæster – godt af de sprøde toner, festlige melodier og fornøjelige, spontane danseoptrin.

De unge herrer har gæstet Sundkøbing én gang tidligere, i sommers. Byen har før haft besøg af højt kvalificerede og meget engagerede musikere, men legerne fra Pøbel er helt på højde med det bedste, vi hidtil har set. Deres indgang til musik og optræden passer som fod i hose med vores egen måde at arbejde på, og de glider helt naturligt ind i gadebilledet, så enhver skulle tro at de var født og opvokset på Middelaldercentret!

Musik handler nemlig ikke kun om musik. Det handler også om engagement, om smittende livsglæde, om opmærksomhed og evnen til at fange en stemning og bygge videre på den; kort sagt: om *at være til stede*. Og dét må man i allerhøjeste grad sige, at Pøbel er, når de optræder i Sundkøbings gader, stræder og smøger! Deres kærlighed til musikken og deres indlevelse er åbenlyst for enhver, der overværer en optræden – et engagement, som de heldige

deltagere i afslutningsfesten da også nød godt af da Lasse og Mads, de to tilstedeværende repræsentanter for ensemblet, spontant kastede sig ud i uhæmmet musiceren og arrangerede kædedanse for festdeltagerne... vel at mærke udenfor deres betalte arbejdstid. Det er dén slags blussende begejstring, der gør den gode håndværker fremragende – og det er en

begejstring, de fleste på Middelaldercentret kan nikke genkendende til. Det er blandt andet også derfor, Pøbel er faldet så ualmindeligt godt ind i miljøet i Sundkøbing!

1402 var det første år, centret og alle omkring det nød godt af deres

smittende, livsglade og medrivende musikalske udfoldelser. Vi er vist mange, der håber at det ikke er det sidste... En stor, stor tak til Gildet for at gøre det muligt at opleve Pøbel i efterårsferien!

