

## Turen gik til Morimondo

*Af Kirstine Grauslund Hansen*

Fredag aften ankom vi til Morimondo. En hyggelig lille by sydvest for Milano. Bilen med hele vores lejr var ankommet før os, og de kære chauffører have sat vores telt op, så det var bare at flytte ind.

Lørdag formiddag forlod mændene vores lejr og drog afsted i fuld kampudstyr. Vi andre havde så ansvaret for, at maden var klar til dem, når de en gang kom tilbage. Med lidt hjælp og snilde fra vores tyske naboer så fik vi da også klaret at grille 10 kilo spareribs og snitte grøntsager til.

Om aftenen kl. 21 var det på med ringbrynje og hjelme igen for nu skulle generalprøve slaget stå. Det var rigtig spændende at se de to hæere stille op overfor hinanden og gøre sig klar til angreb. Selve kampen var underholdne at kigge på især, når man står på den sikre side af hegnet men samtidig kender en håndfuld af de kæmpende derinde. Ret interessant at se de forskellige kampgruppers teknikker for at få ram på modstanderen.

Søndag aften var det så det store slag skulle stå. Det væltede ind med turister hele dagen, men henimod aften tog "folkevandringen" til i styrke. Der var rigtig mange mennesker, som godt kunne tænke sig et lille indblik i middelalderen. Og det gav vi dem så. Det var et storslået slag. Vi vandbærere løb rundt imellem de kæmpende med vand, alt i mens pilene fløj gennem luften og folk råbte og skreg ordre efter hinanden. Desværre hørte vi til den det hold, som tabte slaget. Det er altid sjovest at vinde, men her var det nu også meget sjovt "bare" at være med.

Jeg håber på at få den oplevelse igen en dag.

Varme sommerhilsner fra Kirstine G. Hansen